



Kerst “samenzijn”

Vrijdag 21 december a.s. in de Donatuskerk

Beste Leermsters,

Graag willen we dit jaar weer voor alle Leermsters een gezellig samenzijn organiseren in de Donatuskerk op vrijdag 21 december a.s. om 18.00 uur.

Het is de bedoeling dat we elkaar ontmoeten onder het genot van een hapje en drankje. Dit alles in een kerstsfeer met muziek en verhalen.

Voor het hapje hebben we jullie hulp nodig. Voor drinken wordt gezorgd.

Het zou leuk zijn wanneer er wat gerechtjes of hapjes gemaakt worden. Om de variatie en de hoeveelheden een beetje inzichtelijk te hebben willen we jullie vragen via de antwoordstrook aan te geven wat je meeneemt en voor hoeveel personen. Alles is welkom!

In het kader van de duurzaamheid hebben we het volgende bedacht:

“Wil je wat eten, dan moet je je eigen bord, glas en bestek niet vergeten”

Antwoordstrook



Naam:

Maakt gerecht of neemt mee:

Voor hoeveel personen:

Antwoordstrook graag inleveren bij het dorpshuis

Of doorgeven via de app aan : Irma tel. 06 - 44860881 of Els tel.06 -24218684

